

LIEVE GOD

(CAPO 1)



INTRO || **Em (Fm)** | \surd | **C (Db) D (Eb) | Em (Fm)** ||

I AB AAB
AAA BB

♩ = 89

A **Em (Fm)**
Lieve God,
 D (Eb) **C (Db)**
Mag ik U misschien iets vragen?
 D (Eb) **C (Db)**
Ik kan niet goed begrijpen
 D (Eb) **Em (Fm)**
hoe de wereld van vandaag zo vreemd kan zijn.

B **G (Ab) D (Eb)**
Laat U mij zien wat wij kunnen doen?
 Em (Fm) A (Bb)
Dit is de wereld, die U ooit hebt gemaakt.
C (Db)
Kunt U mij vertellen
A (Bb) **D (Eb) Em (Fm)**
waarom ik dit gebeuren laat?

A Lieve God,
wij zijn met steeds meer op aarde,
en toch zijn mensen eenzaam:
in de drukte vergeten wij elkaar.

A Lieve God,
bijna niemand houdt van oorlog
en toch blijven wij vechten
en de doden stapelen zich op.

A Lieve God,
in de kluizen van de banken
bewaren wij miljarden
en de armen geven wij een hand.

A Lieve God,
steeds meer mensen hebben honger
en mijn vrienden worden dikker,
dus de kilo's zijn niet goed verdeeld.

A Lieve God,
ik kan soms op iemand stemmen,
maar dat lijkt niet te helpen.
Weet U iemand? Dan luister ik naar
hem.

Tekst: Menno van der Beek, Bas Bons
Tekstbewerking: Roeland Smith
Muziek: Bas Bons

© 2013: alle hierboven genoemde schrijvers